

***Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟ***



Ένα απόγευμα Σαββάτου ο Στέφανος καθώς έβλεπε τηλεόραση είδε ένα "τέλειο" κινητό..<<Αυτό το κινητό το θέλω.Θα κάνω πολλά πράγματα>>



Πήγε στη μαμα του που εκείνη την ώρα καθάριζε και της είπε για το κινητό.<<Όχι Στέφανε, είσαι μικρός>>είπε η μαμά του.Ο Στέφανος από εκείνη την μέρα άρχισε να κλαίει και να γκρινιάζει για το κινητό.



Όσπου τελικά τα  
κατάφερε!!



Από την πρώτη μέρα που πήρε το κινητό δεν το άφησε από τα χέρια του. Έρχονταν οι φίλοι του για να παίξουν κι αυτός δεν έβγαινε.





Στο σχολείο του νύσταζε και τον έπαιρνε ο ύπνος πάνω στο θρανίο γιατί δεν κοιμόταν καλά. Και στο διάλειμμα μάλωνε με τους φίλους του γιατί ήταν κουρασμένος και κακόκεφος.



Οι γονείς του ανησυχούσαν και του έλεγαν <<Μην παίζεις τόσο με το κινητό>>.Τον παρακαλούσαν να βγουν βόλτα.Εκείνος όμως δεν άκουγε.



Έτσι μια μέρα που εκείνος ήταν στο σχολείο του πήραν το κινητό και το έκρυψαν. Όταν γύρισε ο Στέφανος από το σχολείο "έφαγε" τον τόπο να το βρει αλλά δεν το βρήκε πουθενά.





Απογοητευμένος το απόγευμα βγήκε μια βόλτα. Στην παιδική χαρα συνάντησε τους φίλους του και πήγε να παίξει.<<Εσύ έχεις φίλο το κινητό>>του είπαν.<<Το έχασα και δεν το βρίσκω>>τους απάντησε.<<Δεν μας νοιάζει, φύγε.>>



Έτσι ο Στέφανος γύρισε σπίτι του στεναχωρημένος έχοντας καταλάβει όμως το λάθος του.

ΤΕΛΟΣ